

Landsorts Fågelstation

Styrelsens verksamhetsberättelse för föreningen avseende år 2007

Om verksamheten i stort

Året som gått på fågelstationen har återigen varit utvecklande och händelserikt. Samarbetet med Stockholms Ornitologiska förening (StOF) har förstärkts och vi hoppas på fortsatt gott samarbete även fortsättningsvis. Fågelstationens målsättningar i verksamheten har fortlöpande gett intressanta resultat på den nivå som kan förväntas av en ideell förening. Fågelmässigt har det skett kul saker både med spännande sträckobservationer och genom regelbunden ringmärkning under året. Året får trots personalbristen på ringmärkningsidan anses ha haft väl godkänt utförande och täckning i längre sammanhängande perioder med fåtalig personal under våren liksom under hösten. Ett orosmoment i fågelstationens framtida verksamhet är den ständiga personalbristen på framförallt ringmärkningsidan, där märkningen varit lättast att bedriva på helgerna. Något som måste anses vara de två svåra ”nötter” att knäcka för kommande styrelser är föreningens ekonomi parallellt med nyrekryteringen av bland annat ringmärkningspersonal som återkommer regelbundet. Fågelstationens framtida fortsättning är till stor del beroende av frivilliga krafter som involverar sig i den grundläggande verksamheten.

Styrelsens planeringsarbete har under det gångna året fortsatt med målsättningen att få till en ny stationsbyggnad, ett husprojekt som fortskridigt genom regelbundna kontakter hos olika instanser. Arbetet med de olika förberedelsemomenten har tyvärr visat sig ta längre tid än beräknat och husfrågan har präglat varje styrelsemöte med många sena möteskvällar. Trots många praktiska frågeställningar att hantera under året bedriver fågelstationen en meningsfull tillvaro i allra högsta grad! Föreningen firar även 20 årsjubileum under år 2008!

Syftet med fågelstationens verksamhet

Syftet kan kort sammanfattas i att vara en del i miljöövervakningen genom att fungera som en pusselbit till berörda myndigheter och instanser. Verktygen för ändamålet är ringmärkning, sträckräkning, fenologibevakning, holkprojekt och inventeringar. Sammantaget bidrar alla dessa pusselbitar dels till årliga jämförelser mellan t ex olika arters häckningsframgångar, dels till att upptäcka eventuella populationsförändringar. Allt sett över ett längre perspektiv både lokalt och över hela Europa.

Miljövårdsfrågor

Miljöfrågan har varit hetare än någonsin under 2007 då dokumentär-filmen ” En obekvämsanning” med Al Gore slog igenom under våren. Flera instanser har kontaktat föreningen i frågor som berör naturen och miljön på Öja.

- Statens veterinär-medicinska anstalt (SVA) har genom Roland Mattsson hört av sig angående deras ”Viltsjukdomsövervakningsprogram”. Fågelstationen har frågat efter om ekonomiska medel finns för att ersätta stationen för merarbetet det skulle innebära med insamling av dessa eventuella fynd och data. SVA är intresserade av vår expertis, men har ej återkommit i ärendet.
- Frågan om fågelstationens intresse för IBA-omåden och inventeringsarbete har också ställts utan att leda till några konkreta åtgärder av föreningen.

- ”Yttrande till valet av platsen för SRV sopstation avsedd för alla sopor på Landsort” inskickad 2007-02-22 till Nynäshamns kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Sara Olofsson. Skrivelse från styrelsen var med avrådan till deras förslag. Istället kom styrelsen med nya förslag bl a platsen nere vid vår vägkorsning norr om byn.
- En vindkraftverksplan projekteras några kilometer söder och sydöst om Landsort. Flera artiklar har skrivits i dagspressen om ärendet som föreslagits och planeras i fågelflyttningens farled. Kritik i ärendet har framförts från politiker i Nynäshamns kommun. Fågelstationen inväntar miljökonsekvensbeskrivningen för att se om det behöver komma några yttranden från oss.
- Parasitangrepp är orsaken till massdöden av ejdrar skrevs i artikel på Ekonyheternas hemsida 16 juni. Av ejderungarna har färre lyckats att överleva de senaste åren även ute på Landsort enligt indikation av fågelstationens siffror.

Sträckräkning och observationer 2007

På Landsort ses och rapporteras en hel del ovanliga fåglar varje år och vi kan konstatera att det är många observationer som inte kompletteras med Rrk-blanketter.

Vintern (1/1 – 15/3) var mild och i stort sett hela skärgården var isfri. Detta medförde att det inte förekom några större ansamlingar av sjöfågel utanför Landsort. Vid ett par tillfällen under året sågs några skärnäppor vid sydudden. Vid stationens fågelmatning uppehöll sig då och då några snösiskor. Den milda vintern medförde också att ovanligt många småfåglar stannade kvar på ön, bl a rödhakar (minst 7 ex) och gärdsmyggar (minst 14 ex).

Våren – försommaren (15/3 – 15/6) var relativt kylslagen och präglades av kalla nordvindar. Värmen återkom först i juni under en kort period, för att sedan övergå i en ganska sval sommar.

Vårens sjöfågelsträck var överhuvudtaget blygsamt och speciellt blev ejdersträcket en liten besvikelse då måttliga 69 000 ex sågs passera norrut. Av andra sjöfågelarter på nordsträck som bör omnämnas är ca 2 600 sjöorrar, ca 1 770 småskrakar, 90 gråhakedoppingar, 6 praktejdrar, 4-5 vitnäbbade islommar och 1 svartnäbbad islom. En sträckande vitnackad svärta (adult hane) passerade ön den 29/4. Vitnacken blev en av vårens ”höjdare” mest pga den spontana glädjeyran som infann sig hos några medskådande ungdomar. En långstannande alkekung fanns i Norrhamn till allmänt beskådande 28/3 – 11/4.

Som vanligt ses en hel del ovanliga fåglar vid och på ön under denna tid på året och så även i år: två rödglador, en svartkråka, en skärfläcka, en försärla, en bredstjärtad labb, fyra pilgrimsfalkar, fem mindre flugsnappare, en rödstrupig piplärka samt en lundsångare. Den numera nästan årliga gulhämplingen sågs under två dagar i april. En utfärgad sommargylling på sträckförsök vid fyren 31/5 var en exotisk syn för de som var på plats. Ett par nattskärror spelade uppe vid Saltmar i slutet på maj. En av vårens stänkare blev den fältsångare som ringmärktes den 10/6 och var den 2:a för Landsort och 18:e fyndet i landet!

Högsommaren-sensommaren är en av de mest spektakulära och njutbara upplevelserna på Landsort varje år. Lyckan är att få uppleva vadarsträcket när de gamla utfärgade vadarna passerar vid sydvästvindar alldeles utanför öns sydöstligaste udde och ofta kan ses på nära håll i. Under perioden 15/6 – 31/8 noterades uppåt 11 000 vadare fördelade på 25 arter. Kärrnäppa toppade listan med ca 3 500 ex och av myrspov, storspov, strandkata och kustsnäppa sågs över 1000 ex vardera. Den bästa sträckdagen någonsin för sandlöpare på Landsort var den 29 juli då 47 ex noterades. Årsumman för arten, 91 ex, överträffades endast av 2001 års 178 ex. De lite ovanligare sträckarterna var mosnäppa och smalnäbbad simsnäppa av vilka sex ex vardera observerades. En tuvsnäppa sträckte på låg höjd söderut förbi Bredmar den 22 juni. För ön ovanliga häckningar var vattenrall (minst fem ungar) och kärrsångare. Höksångare häckade med 2

par, dels i Saltmar och Sommarkyrkan där en unge sågs vardera vid båda platserna. Troligen häckade också gransångare på ön eftersom sjungande fåglar hördes fram mot midsommar.

Förutom detta magnifika vadarsträck bjöd sensommaren på ovanligt många sevärdheter t.ex. storlabb (24/7), brunglada, två svarttärnor samt bändelkorsnäbbar. På morgonen den 30 juli kom en jaktfalk insträckande från öster över Bredmar inför de häpna skådarna.

Invasionsarter: mindre korsnäbbar visade större rörelser i juni. Av den landsomfattande invasionen av aftonfalkar från maj sågs endast en ungfågel på ön kort rastande vid Österhamn 26/8. Taigasångare uppträdde mer än vanligt över hela landet under hösten.

Hösten präglades i stort sett av total avsaknad av vindar från ostsektorn, vilket begränsade gässens sträcksisffror till c:a 250 för bläsgås, c:a 4 000 för vitkindad gås samt ca 2 000 för prutgås. Vindförhållandena medförde att hösten saknade påtagliga så kallat "nedfall" av insträckande småfåglar österifrån. Under den "enda" dagen med ostliga vindar var ön full av småfåglar (tusentals) och över 500 kunde ringmärktas.

Liksom under de två senaste höstarna var sträcksummorna av ejder (41 000) en besvikelse, medan det var ett imponerande sträck av simänder framförallt den 30/9 då ca 15 000 bläsänder, ca 900 stjärtänder och ca 700 krickor passerade.

Höstarna brukar alltid vara spännande och en hel del udda arter ses och så även i år. Enda nya arten för Landsort under året var den ökenstenskvättan som upptäcktes den 2/11, men den kunde tyvärr inte hittas påföljande dag till mångas förtret.

En av de mindre vanliga fåglar som observeras denna höst var en praktejderhona som sträckte med fyra svärter den 14/10. En alförräddarhane sågs sträcka nere vid vadarbunkern på eftermiddagen dagen innan. Övriga udda arter var två svartnäbbade islommar, en vitnäbbad islom, sju bredstjärtade labbar, en fjällabb, en aftonfalk, sex pilgrimsfalkar, en större piplärka, fyra försärlor, en kungsfågelsångare, fyra taigasångare (varav tre ringmärktes) samt fem bändelkorsnäbbar. Den enda nya arten för oktober blev en rörhöna som gäckade många skådare i Bredmar.

Den 6/10 uppehöll sig en flock på 600 dubbeltrastar vid Bredmar, vilket torde vara den största flock som setts av denna art på ön. Den 15 oktober sträckte 27 skärnäppor och en kungsörn sågs den 13 oktober. Från början av oktober och året ut fanns två nötkräkor på ön. Den 10/11 sträckte en mycket sen strandskata förbi sydudden och sedan inleddes vintern först med både snö och kyla redan i november under kort tid. Vintern fortsatte i värmens och den förstärkta växthuseffektens tecken till att bli den mildaste på 250 år enligt SMHI:s mätningar.

Ringmärkningen

Vår (24/3-24/6):

Det blev en av de bättre vårsäsongerna, även om vi naturligtvis önskat oss ännu bättre bemanning.

- En bra **vårsumma på 3 215** märkta, drygt 1 000 över vårmedelvärdet.
- Bemanningen var bra under delar av våren med längre perioder av Henrik Jörgensen, Per Johansson och Patrik Wildjang från mitten av april fram till 10/6 i huvudsak.
- Pullmärkning: korp 6, silvertärna 42, skratmås 8, strandskata 2.

Höst (18/8-8/11):

Smygstart redan helgen 18-19/8. Den stora uppstarten skedde i samband med styrelsemöte 25-26/8. Mer kontinuerlig verksamhet kom inte igång förrän 8/9.

- Det blev antalsmässigt en ganska normal **höstfångst med 4 591 märkta**.
- Drygt hälften av dessa märktes under första veckan i oktober!
- Bemanningen var periodvis mycket dålig. Verksamheten räddades av att Henrik Jörgensen och Per Johansson täckte upp de tre första veckorna i oktober. Därefter tog Mattias Pettersson en vecka och i övrigt var det mest verksamhet på helgerna.

Allmänt ringmärkningen

- **Totalsumma 7 806 ringmärkta** är ett hyfsat resultat, nära 1 000 över medelvärdet.
- Totalt genom tiderna (1988-2007) har nu 137 180 ex ringmärkts på Landsort.
- Ringmärkning bedrevs även vid fyren på Södra udden under enstaka dagar både under våren och på hösten från 29/9. Røjningen genomfördes i huvudsak av ungdomarna Märten Wikström och Erik Rask med flera äldre gossar.
- Alla uppgifter från årets ringmärkning är inmatade i Fagel2 och har redovisats till RC.
- Två nya märkarter fångade under året: myrspov 1 och jorduggla 1 (har suttit i nät flera gånger tidigare år, men alltid lyckats smita...).
- **Ovanliga fångstarter:** ejder 9, lärkfalk 1, spillkråka 1, dubbeltrast 3, fältsångare 1, taigasångare 4, halsbandsflugsnappare 8, skägges 6 och mindre korsnäbb 1.
- Arter som utmärkte sig med fler än normalt: mindre hackspett 4, ladusvala 18 (rekord), hussvala 29, trädpiplärka 20, sidensvans 31, näktergal 40 (rekord), stenskvätta 35, taltrast 175 (rekord), kärrensångare 22, nötväcka 12.
- Arter som utmärkte sig med färre än normalt: stjärtmes 8, svartmes 2, pilfink 4, bergfink 9, grönsiska 40.

Holkprojektet

Holkmärkningen har pågått sedan 2004. Häckningsframgången var betydligt högre än tidigare år och låg på **31 %**. Totalt 250 pull ringmärkta i 47 kullar av totalt 81 st häckningar. Totalt fanns 258 st holkar av olika modeller under säsongen.

Antal häckningar / kullar märkta / (märkta ungar): talgoxe 50/21/(124), blåmes 1/0/(0), nötväcka 2/1/(4), stare 19/19/(95), svartvit flugsnappare 4/3/(13), storskrake 2/0/(0), halsbandsflugsnappare 1/1/(6), hybrider svartvit/halsband 2/2/(8).

En hel del holkkullar förblev tyvärr omärkta och var i juni redan utflugna pga personalbrist under bästa tiden för holkmärkning som är i senare delen av maj. En sensationell häckning av ett par halsbandsflugsnappare kunde konstateras. Så vitt vi vet är det den första kända häckningen i Södermanland. I en annan holk i närheten häckade ytterligare en hona av halsbandsflugsnappare som fick hjälp med matningen av en 2K svartvithane. Det är oklart om samma halsbandshane som fanns i närheten vid andra holkhäckningen 100 m ifrån varit polygam? Ytterligare en hybridhona halsband x svartvit flugsnappare häckade på ön samtidigt. Vi följer kommande utvecklingen med spänning!

Inventeringar och övriga fågelprojekt

- Revirkartering av häckfåglar har utförts av Lina Jansson, som del av ett arbete i kursen för inventeringsmetodik.
- Atlasinventeringen ute på Landsort påbörjades under året med två rutor och ska fortgå under 5 års tid till år 2011.

- Ian Henshaw, doktorand vid Zoologiska institutionen på Stockholms universitet, har arbetat med ärtsångare fångade ute på Landsort för intressanta flyttfågelstudier. Frågeställningen är ”Hur fåglar använder jordens magnetfält i sin orientering”.

Huset och status

- Thomas Wenninger och Bertil Johansson ingår i husgruppen och söker fler ivriga gärna kompetenta krafter för att hjälpa till med att hålla i alla delarna! Du behöver inte sitta med i styrelsen för att få vara med i den alltmer viktiga husgruppen.
- Huset är i år i sämre skick än någonsin med läckande tak kring skorstenen och en källare som svämmar över vid minsta regnskur. Fuktproblem råder i märkarlabbet vissa tider och huset börjar påminna om låten ”Nu går snart gamla 34:an i himlen in”.
- Den 22/1 påbörjades grävarbetet för det nya V/A-systemet med sänkbrunnen.
- Det blev många turer för att få inkopplat dricksvattnet med dikesgrävningen under vintern. Det resulterade i att vi långt senare fick in tjänligt dricksvatten (efter flera omgrävningar) först den 28:e augusti och då till mångas glädje!
- Föreningen har med sina kontakter fått hjälp att hitta arkitekt angående den kommande behövliga husritningen för bygglov etc.
- Fastighetsverkets kontakt Bo Näsström pensionerades vid nyåret 2008. Bo har meddelat att hans efterträdare är insatt i fågelstationens ärende. De ekonomiska medel som var avsatta av Fastighetsverket för att riva stationsbyggnaden kommer att överföras till 2008 års budget.
- Tidpunkt för en eventuell rivning av fågelstationen är nu inte realistiskt att ske den närmaste tiden under 2008.
- Någon tillfällig bostad att inhysa medlemmarna i under förhoppningsvis kommande byggnationstiden hoppas vi kunna lösa senare.

Ekonomi

Balansräkningen slutar preliminärt på plus ca 23 000:- men kommer efter årsmötets genomförande fortsätta vara under granskning av revisorerna. Det har uppstått några oklarheter från tidigare års redovisningar med ingående saldot och tidsbristen gör att detta mer omfattande detektivarbete inte hinns med innan det utlysta årsmötet 12/3. Beslutet om att godkänna årsredovisningen på årsmötet kommer således inte att vara möjlig, utan kommer troligtvis att fattas från alla mötesdeltagare per capsulam efter årsmötet och förslagsvis då via e-post.

Föreningens största utgift är arrendet på huset med 20 000:- per år av Fastighetsverket. Inköp gjorda under året har bl a varit:

- Ny digitalbox och TV-antenn.
- Bredbandet Telia som Bertil Johansson ordnade och installerade på fågelstationen.
- Ett 20-tal nya polska nät beställdes och köptes in under året.

Stort tack till våra sponsorer under 2007!

- Nikon lämnade välkommet stöd på 5 000:-
- Gunnar Olssons Foto stöttar med 5 000:- samt en ny digitalkamera inför 2008.
- StOF stöder verksamheten fullhjärtat med 15 000:- och 8 000:- retroaktivt för 2006.
- Granngården i Sorunda sponsrade med en del säckar fågelfrön, men i betydligt mindre mängd än tidigare år.
- Keramikverkstaden genom Ann Stuxberg säljer våra föreningsdekaler.
- Föreningen söker nya sponsorer som vill exponeras på vår hemsida och infotavlan.

Hemsidan

Inga stora förändringar har skett med hemsidans utformning eller funktioner efter det att vår nya webbmaster Bobo Engren tillträdde den 7 mars.

Guidningar

En bokningslista för bokade guidningar ska alltid finnas ovanför telefonen. Totalt genomfördes fem guidningar under året och därtill ca fem kortare spontanguidningar. En minskning från tidigare år och föreningen behöver fler som kan tänka sig att guida grupper.

Våren:

12 maj: Klarälvdalens folkhögskola från Värmland 7 studenter + lärare.

2 jun: Studieförbundet 2 grupper á 25 personer.

Hösten:

22 sep: Studieförbundet 2 grupper á 25 personer.

Ungdomsverksamhet

- Ungdomshelgen ägde rum 20-22 april med 6 ungdomar som fick en bra introduktion i fågelstationens verksamhet. Ledare var Daniel Avenäs och Mårten Wikström.
- Ungdomsledaren Erik Rask och hans fältbiologkompisar bodde ute på fågelstationen en helg i september.

Aktuella frågor på ön i föreningens intressen

- Militärens gamla värn på ön håller på eller har avvecklats under året. I svackan nedanför fyren har fyra värn fyllts igen och de flesta fasta övriga anläggningar ska vara tömda. De två värn som fågelstationen har framfört till FHV att vi vill behålla är det som ligger direkt söder om fyren och "vadarbunkern".
- Nytt vindskydd på Landsort södra del har länge omtalats ska byggas för fågelskådare och andra naturintresserade. Frågan är under behandling sedan några år tillbaka och kanske förblir en utopi.

Artiklar och publikationer under året

- Artikeln "Landsort 2006" som publicerades i Fåglar i Stockholmstrakten (FiSt:en) nr 2 (PWG).
- Artikel i FiSt:en om "Halsbandsflugsnappare första häckningen på Landsort 2007" nr 3 (PWG).
- Nynäshamnsposten skrev artikel om Janne Ohlsson (ONJ) i september där han berättade om fågelstationens verksamhet brett över hela mittuppslaget.
- Fågelstationen finns även med på Nynäshamns turistbyrås hemsida.
- Landsorts sjö- och miljöcentrum (LSMC) har tryckt en turistbroschyr för Landsort med stöd från EU. Syftet är att skärgården ska utvecklas för att locka fler turister. Fågelstationen har bidragit med textmaterial (PWG) och har därmed fått vara med gratis i broschyren. Ingen ansökan om EU-bidrag till fågelstationen har skett.
- Flera notiser om fågelstationen har enligt uppgift kommit med i tidningen "Skärgården" bl. a om den upphörda boskapsbetningen i Saltmar under 2006.

Övrigt

- Cyklarna underhålls regelbundet av Lina Jansson och behöver ständigt lagas.
- Spänger byggs och underhålls fortlöpande i våra nätgator .
- Gunilla Hjorth jobbar på att ta fram en kartbroschyr för fågelstationen.

Personalbrist och lite framtidstankar

De flesta besökarna på fågelstationen har under året i första hand valt att delta i sträckräkningen, vilket är en naturlig utveckling för många då fågelskådningens inriktning i stort ser ut så i Sverige idag. För de flesta fågelskådarna ligger fokus och tjusningen i att se så många fåglar som möjligt. Landsorts båda uddar är givetvis självklara lockande platser för många och att just därför delta i sträckräkningen. Ringmärkningen är starkt beroende av endast ett fåtal eldsjälares insatser och att några av dessa varje år bokar in sig på fågelstationen veckovis utan ersättning. Dessa veckovisa bokningar medför att föreningen får sammanhängande värdefulla perioder av kontinuerlig verksamhet liksom holkprojekt och dylika projekt får i det stora hela.

Många medlemmar uttrycker fortsatta önskemål över att ringmärkningen bör ske då de samtidigt besöker fågelstationen. Länsstyrelsen har dessutom nedtecknat i skötselplanen för Landsort redan på 1990-talet meddelat att: ”ringmärkning skall bedrivas”. Det vore förstås därför önskvärt med fler ideella arbetsinsatser för att tillgodose detta allmänna intresse både från ”gamla” och nya medlemmar som eventuellt vill lära sig och bidra mer praktiskt både i ringmärkningen eller i fågelstationens övriga stationssysslor. Det innefattar rutiner som dagligen behöver utföras manuellt för att allt ska fungera smidigt ute på fågelstationen. Ringmärkningen är absolut ingen självklarhet att den kommer att kunna fortgå framöver eftersom nyrekryteringen har stagnerat. Medelåldern bland ringmärkarna ökar för varje år som går och att hitta nya förmågor är en sällsynthet i realiteten.

Fågelstationen får också flera förfrågningar varje år från grupper som vill ha guidningar och förevisningar i ringmärkningen. Vi måste ibland tyvärr tacka nej till guidningar pga att vi saknar kunniga guider och tillräckligt med ringmärkningspersonal ute på plats. Idealet vore att ha möjlighet att utöver ringmärkningen (gå rundor, fixa nätlagning osv) även hinna med fler guidningar, som både ger intäkter och bra reklam samt där guiden får direkt uppskattning från grupperna.

Föreningen behöver ständigt få många fler tillskott av nya eldsjälar och förmågor, som kan hjälpa till med att bedriva en fortsatt seriös verksamhet. Stimulansen att få fram fler intresserade gärna yngre ringmärkare och assistenter är av största vikt inom föreningen, så att den grundläggande verksamheten säkras i framtiden.

Stationssysslorna för ”aktiv personal” bygger som tidigare år på åtminstone 30 minuter dagliga insatser och belönas med en lägre logiavgift. Dessa utförda frivilliga arbetsinsatser är också en förutsättning för att fågelstationen ska överleva. Tanken är fortsättningsvis likaså att de som vistas på fågelstationen ska kunna välja att antingen delta aktivt i verksamheten med reducerad logiavgift alternativt betala full logiavgift som välkommen gäst.

Styrelsen

Under det gångna kalenderåret har styrelsen haft sju protokollförda möten varav ett blev extra insatt. Styrelsens sammansättning har varit som följer:

1 januari – 7 mars 2007	7 mars – 31 december 2007
Patrik Wildjang (ordförande)	Patrik Wildjang, ordförande (omvald)

Bo Holst (vice ordförande)	Thomas Wenninger (vice ordförande)
Lina Jansson (sekreterare)	Lina Jansson (sekreterare)
Mattias Gerdin (kassör)	Daniel Avenäs (kassör)
Daniel Avenäs (ledamot)	Per Johansson (nyvald ledamot)
Thomas Wenninger (ledamot)	Gunilla Hjort (ledamot)
Gunilla Hjort (ledamot)	Jan Ohlsson (ledamot)
Bertil Johansson (ledamot)	Bo Holst (ledamot)
Jan Ohlsson (ledamot)	

Vi ber att få tacka avgående Mattias Gerdin som varit kassör samt Bertil Johansson både för sina starka insatser för föreningen. Vi tackar även Johan Moberg avgående webbmaster, som har lagt ner ett gediget proffsigt jobb med den nuvarande hemsidan.

Medlemmar

Vi årets slut hade föreningen 135 betalande medlemmar. Därav var 20 ungdomar och 27 kvinnliga medlemmar. Totalt är det på samma nivå som förra årets 132.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit till fågelstationens ideella verksamhet!

För styrelsen i Landsorts Fågelstation 2007-2008

Patrik Wildjang, ordförande