



Verksamhetsberättelse för föreningen Landsorts fågelstation 2013

Sammanfattning

Det 26:e verksamhetsåret för Landsorts fågelstation är till ända. Höjdpunkter under året har, förutom de intressanta artfynd som beskrivs nedan, varit Öppet Hus-aktiviteten i september kring föreningens 25-årsjubileum samt det välkomna internationella inslaget i verksamheten 2013. Bloggen har kommit igång, ungdomssektionen har utvecklats och en plan för restaurering av stationsbyggnaden börjar ta form, i samråd med Fastighetsverket. Nämnas bör också alla gåvor och donationer, med StOF:s jubileumsgåva i spetsen. Särskilt med tanke på de senaste årens svårigheter att nå god kontinuitet i ringmärkningen har den stora uppslutningen både utifrån och från föreningens egna medlemmar, samt den påtagliga förbättringen i antalet ringmärkta fåglar, gett gott hopp om framtiden för Landsorts fågelstation.

Jubileumsåret

Landsorts fågelstations 25-årsjubileum firades genom att styrelsen och medlemmar ordnade Öppet Hus på fågelstationen den 7:e september. Under dagen hölls löpande guidningar och föredrag om ringmärkning och fågelstationens verksamhet och historia samt litet om öns historia. Vi hade extra tur då dagen bjöd på sommarväder, vilket passade perfekt för utomhusaktiviteterna, och en del ringmärkta småfåglar kunde visas upp under guidningarna.

En tipsrunda anordnad av Marie Lindholm fanns i närheten, samt sträckskådar drop-in med möjlighet att titta på fåglar i tubkikare. Dessutom fanns kaffe, bullar, korb med bröd, dekaler och t-shirts till försäljning. I ”pingisrummet” hade ungdomssektionen ordnat en utställning om ringmärkning och återfynd av flyttfåglar. Kalle Sundström hade satt upp fina fototavlor från Landsort som även de var till försäljning.

Förutom vädret lockade även annonserna som hade lagts ut i Nynäshamnsposten, på Sveriges Ornitologiska Förenings hemsida, Stockholms Ornitologiska Förenings hemsida, deras tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten, samt på vår hemsida och blogg. Närvaron var hög och omkring 140 personer deltog, både tillresta och landsortsbor. Klart över förväntan! Dagen toppades med en födelsedagspresent från StOF i form av en donation på 25 000 kronor. Pengarna ska gå till verksamheten såsom nya slöjnet samt upprustning av stationshuset.

Med anledning av jubileumsåret har också en ny broschyr om föreningen tagits fram. Där kan man dels läsa om vad för verksamhet som bedrivs idag, med inblickar i ringmärkningen och övrig fågelövervakning, dels vad som åstadkommit under de här 25 åren, och även lite om vad vi planerar för framtiden. Broschyren finns att ladda hem på fågelstationens blogg.

Ett stort tack till de fastboende på ön som hjälpte till under det gångna året. Utan dem hade verksamheten aldrig kommit så långt som den gjorde, med skänkande av material och transport av virke för byggandet av spänger.



Allt som allt får vi se Öppet Hus-dagen som en lyckad tillställning. Styrelsen anser till och med att den blev så pass lyckad att man överväger att hålla öppet hus årligen. Förhoppningen är att detta ska sprida kunskap om vår verksamhet och därmed även kunna ge föreningen fler medlemmar.

Internationellt deltagande

Förutom att det var jubileumsår hade fågelstationen även ett ovanligt högt och välkommet deltagande från internationella ringmärkarentusiaster. Det brittiska ringmärkarparet Chris Sharpe och Kay Collister, danska ringmärkaren Henrik Jörgensen, de två katalanska ringmärkarassistenter Oriol Baena och Guillem Muncio samt japanska Maya Sasaki och tyska Sonja Friman gjorde alla vällovliga insatser. Totalt sett blev det i år fler internationella gäster på fågelstationen än ”08:or”!

De två erfarna ringmärkarna Chris och Kay från den autonoma ön Isle of Man i Storbritannien genomförde ett enormt arbete på fågelstationen. Förutom att garantera kontinuiteten i ringmärkning och dataläggning under hela höstsäsongen, utförde de också en stor mängd praktiskt arbete såsom att laga spänger, sätta upp nytt fågelbord, tvätta fågelpåsar och inte minst hålla både stationen och ringmärkarlabbet föredömligt välstädade. Chris och Kay framställde också en omfattande rapport över höstens ringmärkning som även innehöll analyser av märkning och obsar av en lång rad fågelarter sedan 70-talet och fram till nu. Rapporten, som är skriven på engelska, finns att ladda ner i sin helhet på fågelstationens blogg: <http://blogbirds.landsort.com/#home>

Ringmärkningsåret 2013

Allmänt

Ringmärkningen under det gångna året hade en mycket god täckning vad gäller antalet ringmärkare och assistenter. Det gjorde att vi kunde satsa på att sätta upp nät på flera lokaler. Vi visste att vi skulle få två långliggare under hösten från Storbritannien, Chris Sharpe och Kay Collister som var på ön från 13 augusti till 1 november. Fantastiskt jobb och en fantastisk täckning för stationen!

Vill påminna om vad vi skrev i verksamhetsberättelsen 2012:

"4 754 fåglar ringmärktes under året av 73 olika arter. Resultatet är bra vad gäller artantalet, men en av de lägsta totala årssiffrorna under Landsorts fågelstations historia (se tabell för fördelningen mellan arterna). Vår anläggning för ringmärkning är väldigt sliten vad gäller spänger och liknade, så möjligtvis har detta påverkat intresset. Vi hoppas att vi kan åtgärda det till nästa säsong."

Nu tog vi dock revansch från förra årets bottenresultat och nära fördubblade summeringen! Våren var hyfsat täckt med bemanning, men antalet nät var inte maximalt uppsatta, vilket drog ner resultatet.

Ringmärkning bedrevs från:

Bredmar

11 april till 14 juni och 1 augusti till 30 november

Södra udden

14 augusti till 31 oktober

Norrhamn

En dag då det var många ringmärkare

På grund av att många nät hade stora hål efter buskar eller dålig näthantering tidigare år, lagades samtliga nät innan uppsättning på våren samt under hösten. Inga nya nät användes under våren, men tio nya nät införskaffades till hösten, varav enbart två hittills använts. På Södra udden sattes bara nya nät från det gamla lagret. Tyvärr klipptes ett nät sönder av en besökande dam på södra udden - en alltför vanlig händelse.

I april införskaffades stolpar till näten och stolp för spänger, samt en del frön. Plankor beställdes för nya spänger. Under arbetshelgen på våren gjordes en hel del renoveringar av spänger. Buskar och träd ansades och kapades. I vassen byggdes det ny spång vid det som tidigare kallades "blöta nätet".

Under arbetshelgen till höstsäsongen, som började ovanligt tidigt i början av augusti, röjdes både Bredmar och Södra udden. Elva nät sattes upp på Södra udden den 14 augusti. Den nätposition som övergivits under ett par år, på högra sidan av vägen, återuppbyggdes med nya spänger under tidig höst.



Totalt 19 personer deltog i ringmärkningsverksamheten, vilket får sägas vara bra. Per Johansson, Monica Thelin, Henrik Jörgensen, Liam Martin, Bosse Holst, Chris Sharpe, Key Colliser, Oriol Baena Crespo, Guillem Municio, Raul Vicente, Mårten Wikström, Anton Castelius, Jan Olsson, Maya Sasaki, Gunilla Hjorth, Sonja Friman, Björn Melin, Albin Berglund, Mats Jansson, Emma Karlsson, Rasmus Elleby och Viggo Norrby nämnd i den ordning namnen dök upp i minnet eller på annat sätt.

Totalt ringmärktes 8 896 fåglar av 83 arter under 2013. Detta blev ett av de bästa numerära åren med den bästa täckningen någonsin.

Höstsäsongen och året avslutades då Liam och Pelle drog ihop näten den 30e november.

Särskilt intressant att notera

Tornfalk 1 ex (LMN)
Lundsångare 1 ex (LMN)
Gräshoppsångare 1 ex (BHO)
Taigasångare 2 ex (MTN)
Busksångare 1 ex
Fältsångare 1 ex
Dvärgsparv 1 ex
Videsparv 1 ex
Nattskärva 1 ex
Bändelkorsnäbb (HEJ, CSE) 5 ex märktes, ny märkart för stationen

Återfynd Utland (märkta på landsort, fångade/hittade externt)

Kungsfågel, *Regulus regulus*, NORGE, (LMN)
Rörsångare, *Acrocephalus scirpaceus*, BELGIEN, (LMN)
Gransångare, *Phylloscopus collybita*, TYSKLAND, (LMN)
Rödhake, *Erithacus rubecula*, TYSKLAND, (PJN)
Gråsiska, *Carduelis flammea*, NORGE, (MTN)
Rödhake, *Erithacus rubecula*, BELGIEN, (VNY)
Rödvingetrast, *Turdus iliacus*, ITALIEN, (CSE)
Taltrast, *Turdus philomelos*, FRANKRIKE, (CSE)

Kontroller (ringmärkta externt)

Lövsångare, *Phylloscopus trochilus*, SVERIGE, GOTLAND, SUNDRE, (HEJ)
Årtsångare, *Sylvia curruca*, SVERIGE, BARSEBÄCK, MTN
Rörsångare, *Acrocephalus scirpaceus*, SVERIGE, FALSTERBO, (LMN)
Kärrsångare, *Acrocephalus palustris*, SVERIGE, GOTLAND, SUNDRE, (BHO)
Koltrast, *Turdus merula*, FINLAND, LÅGSKÄR, (HEJ)
Bofink, *Fringilla coelebs*, TYSKLAND, (PJN)

Ringmärkning totalt 2013

Art	Vetenskapligt namn	Antal märkta
Sparvhök	<i>Accipiter nisus</i>	16
Tornfalk	<i>Falco tinnunculus</i>	1
Fiskmås	<i>Larus canus</i>	2
Gök	<i>Cuculus canorus</i>	3
Pärluggla	<i>Aegolius funereus</i>	1
Nattskärra	<i>Caprimulgus europaeus</i>	1
Göktyta	<i>Jynx torquilla</i>	8
Större hackspett	<i>Dendrocopos major</i>	48
Mindre hackspett	<i>Dendrocopos minor</i>	3
Ladusvala	<i>Hirundorustica</i>	4
Hussvala	<i>Delichon urbicum</i>	9
Trädpiplärka	<i>Anthus trivialis</i>	19
Ängspiplärka	<i>Anthus pratensis</i>	6
Gulärta	<i>Motacilla flava</i>	3
Sädesärta	<i>Motacilla alba</i>	34
Gärdsmyg	<i>Troglodytes troglodytes</i>	85
Järnsparv	<i>Prunella modularis</i>	52
Rödhake	<i>Erithacus rubecula</i>	937
Näktergal	<i>Luscinia luscinia</i>	32
Blåhake	<i>Luscinia svecica</i>	13
Svart rödstjärt	<i>Phoenicurus ochruros</i>	1
Rödstjärt	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	107
Buskskvätta	<i>Saxicola rubetra</i>	13
Stenskvätta	<i>Oenanthe oenanthe</i>	12
Koltrast	<i>Turdus merula</i>	139
Björktrast	<i>Turdus pilaris</i>	1
Taltrast	<i>Turdus philomelos</i>	98
Rödvingetrast	<i>Turdus iliacus</i>	10
Gräshoppsångare	<i>Locustella naevia</i>	1
Sävsångare	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	7
Fältsångare	<i>Acrocephalus agricola</i>	1
Busksångare	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	1
Kärrsångare	<i>Acrocephalus palustris</i>	4
Rörsångare	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	20
Härmsångare	<i>Hippolais icterina</i>	23
Höksångare	<i>Sylvia nisoria</i>	2
Ärtsångare	<i>Sylvia curruca</i>	345
Törnsångare	<i>Sylvia communis</i>	79
Trädgårdssångare	<i>Sylvia borin</i>	103
Svarthätta	<i>Sylvia atricapilla</i>	383
Lundsångare	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	1
Taigasångare	<i>Phylloscopus inornatus</i>	3

Grönsångare	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	14
Gransångare	<i>Phylloscopus collybita</i>	130
Sydlig gransångare	<i>Phyll. c. collybita</i>	6
Östlig gransångare	<i>Phyll. c. tristis/abietinus</i>	4
Lövsångare	<i>Phylloscopus trochilus</i>	628
Kungsfågel	<i>Regulus regulus</i>	646
Brandkronad kungsfågel	<i>Regulus ignicapilla</i>	1
Grå flugsnappare	<i>Muscicapa striata</i>	72
Mindre flugsnappare	<i>Ficedula parva</i>	22
Halsbandsflugsnappare	<i>Ficedula albicollis</i>	1
Svartvit flugsnappare	<i>Ficedula hypoleuca</i>	42
Stjærtmes	<i>Aegithalos caudatus</i>	26
Entita	<i>Parus palustris</i>	10
Svartmes	<i>Parus ater</i>	14
Blåmes	<i>Parus caeruleus</i>	262
Talgoxe	<i>Parus major</i>	304
Nötväcka	<i>Sitta europaea</i>	4
Trädkrypare	<i>Certhia familiaris</i>	72
Törnskata	<i>Lanius collurio</i>	58
Varfågel	<i>Lanius excubitor</i>	5
Stare	<i>Sturnus vulgaris</i>	7
Gråsparv	<i>Passer domesticus</i>	4
Pilfink	<i>Passer montanus</i>	61
Bofink	<i>Fringilla coelebs</i>	179
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	32
Grönfink	<i>Carduelis chloris</i>	385
Steglits	<i>Carduelis carduelis</i>	6
Grönsiska	<i>Carduelis spinus</i>	145
Hämpling	<i>Carduelis cannabina</i>	29
Gråsiska	<i>Carduelis flammea</i>	2 273
Nordlig gråsiska	<i>Carduelis flammea flammea</i>	448
Brunsiska	<i>Carduelis flammea cabaret</i>	143
Snösiska	<i>Carduelis hornemanni</i>	5
Bändelkorsnäbb	<i>Loxia leucoptera</i>	5
Mindre korsnäbb	<i>Loxia curvirostra</i>	2
Rosenfink	<i>Carpodacus erythrinus</i>	15
Domherre	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	49
Gulspurv	<i>Emberiza citrinella</i>	66
Videsparv	<i>Emberiza rustica</i>	1
Dvärgspurv	<i>Emberiza pusilla</i>	1
Sävspurv	<i>Emberiza schoeniclus</i>	88
Totalt 83 arter	SUMMA antal:	8 896

Pelle Johansson, ringmärkningsansvarig

Sträckräkning och observationer

Omkring 220 arter noterades år 2013, vilket får anses vara helt ok!
Enstaka bra sträckdagar noterades, men överlag var både våren och hösten inte exceptionell.
Inga nya arter noterades för ön år 2013, men nya regler för sträckräkning har uppdaterats.

Våren

Bland de roligare arterna som noterades under våren blev följande:
Spetsbergsgås, praktejder, vitnäbbad islom, forsärsla, brandkronad kungsfågel, dvärgsparv, fjällpipare, pungmes, småtärna och fältsångare!

Ejdersträcket var så gott som obefintligt, men 5/4 noterades över 6 000 ejdrar, över 130 knipor, ett större antal svanar och gäss samt strandskator och småskrakar.
En annan siffra som är värd att nämna är att 48 järnsparvar noterades på sträck 20/4 och är enligt svalan nästbästa vårsiffran någonsin i Stockholmsområdet.

Hösten

Även om ringmärkningen täcktes bra så var sträckbevakningen medioker även höstetid.
Enstaka bra sträckdagar noterades dock och ett flertal roligare arter sågs även.
Småtärna, brun glada, dammsnäppa, röd glada, sparvuggla, videsparv, dubbelbeckasin, fjällabb, tretåig mås, större piplärka, flera taigasångare och en kungsfågelsångare.
Större hackspett och korsnäbbar (däribland bändelkorsnäbb) uppträdde talrikare än vanligt.

Bland de bättre sträckdagarna kan följande nämnas:

Den 15/8 var en häftig dag då hela 22 gökar sträckte förbi norrudden (nytt rekord för stockholmstrakten enligt Svalan). Under hösten räknades 10 368 ejdrar samt 1 199 svärter in.
Den 16 september sträckte många simänder: 8 680 bläsand och 890 stjärtand bland annat.
Rödstrupig piplärka uppträdde relativt talrikt med 23 ex under hösten (toppdag 30/8 med 8 ex). Den 17/8 var en finfin sträckdag för vadare, bland annat migrerade 612 större strandpipare och 601 kustpipare! Övriga bra dagssummor under hösten: 28 större hackspettar den 23/8, 1 500 hussvalor 20/8, 1 670 sädesärlor den 8/9, 195 grå flugsnappare 2/8 samt 27 bändelkorsnäbbar den 2/8.

Raul Vicente och Viggo Norrby, sträckräkningsansvariga

Ungdomssektionen Landsorts Fågelstation

2013 blev ett bra år för nya unga medlemmar att vara med och se hur arbetet på Landsorts fågelstation går till. Under året ordnades totalt tre ungdomshelger som även lockade ett gäng nya ungdomar ut till ön. Två av dessa tre ungdomshelger blev fullbokade, vilket visar på ett fortsatt gott naturintresse bland dagens ungdomar. Årets aktiviteter har i stort varit lyckade för ungdomssektionen trots vissa motgångar under vårkanten, vilket inte minst visats genom de ovanligt många ungdomar som valt att återvända till ön efter en första vistelse. Utöver detta hjälpte ungdomssektionen även till vid Öppet Hus och satte ihop utställningen som fanns att titta på i ”pingisrummet”.



Ytterligare en positiv notering under året är att många nya tjejer följt med på ungdomssektionens exkursioner ut till ön, vilket naturligtvis hjälper till att skapa en lite jämnare fördelning av könen i föreningen!

Våren

Efter ännu en lång och kall vinter anordnade ungdomssektionen årets första ungdomshelg den 19-21 april. Alla 6 platserna relativt snabbt blev uppbokade. Helgen genomfördes sedan med en hel del ringmärkning samt en tur ner till södra udden för sträckskådning på lördagseftermiddagen. Som vanligt var det inga stora mängder fåglar i april, men trots detta blev aktiviteten ändå lyckad med en del vårfåglar att avnjuta under den soliga helgen.

Ytterligare tre ungdomshelger skulle ha blivit av under våren, men p.g.a. tidsbrist hos ungdomssektionen utgick två av dessa för att kunna fokusera bättre på en helg när folk hade tid. Denna helg hölls den 17-19 maj och blev tyvärr inte så välbesökt som vi hoppats. Den ungdom som var där samt dennes familj fick dock möjlighet till en ordentlig genomgång av vad Landsort har att offra fågelmässigt under hela helgen - ibland är det lyx! De övriga två helgerna var planerade för 3-5 maj samt 7-9 juni; den sistnämnda visade sig för övrigt vara en mycket fin helg fågelmässigt och kommer därför att ligga som ett alternativ år 2014.

Hösten

Med hjälp av den härliga sensommaren blev hösten mycket lyckad för ungdomsverksamheten särskilt då man nu också försökte locka tillbaka ungdomar från tidigare ungdomshelger. Ungdomssektionen hjälpte till under Öppet Hus den 7 september med att både fixa en utställning och vara där som informatörer. Det hela blev mycket lyckat och samarbetet mellan ungdomssektionen och styrelsen funkade bra.

Årets sista ungdomshelg gick av stapeln den 20-22 september och blev fullbelagd nästan genast tack vare en notis på StOF:s hemsida. Detta blev nog även första ungdomshelgen till Landsort med fler tjejer än killar, vilket givetvis är något vi vill se mer av. Även om de flesta var nya blev två i gruppen så intresserade att de gick med som medlemmar redan under helgen och kom även ut ett flertal gånger under hösten. Ungdomshelgen gick även denna gång mycket bra, inte minst genom det stora intresse som alla visade. De många promenaderna vi tog runt ön (med bl a ett fall av "stängshök" som gjorde mer än en av oss frustrerade), samt den goda utdelningen av fågel (taigasångare och högar av gråsiskor i handen är alltid ett tecken på en bra ungdomshelg) gjorde att lyckan var på topp vid slutet av helgen.

Som man kan se har alltså även 2013 varit ett lyckat år för ungdomsverksamheten på Landsorts fågelstation, och till 2014 kommer vi därför att ta till oss dessa bra delar för att göra årets kommande verksamhet ännu bättre. Med nuvarande utveckling hos såväl föreningen som stationen är det ingen överraskning att även vi i ungdomssektionen satsar på en fortsatt utveckling för oss 2014, och kanske kan vi pricka in en fältsångare i år istället.

Som vanligt ett stort tack till övriga i ungdomssektionen; Anton Castelius, Albin Berglund, Leo Rudberg och Sixten Hillerhag, som hjälpt till med fortsatt engagemang för att locka ungdomar ut till ön!

Liam Martin, Ungdomssektionen

Hemsidan

Under 2013 har fokus lagts på att få igång fågelstationens blogg, ”Senaste nytt från Landsorts Fågelstation”: <http://blogbirds.landsort.com/#home> i väntan på en helrenovering av den nuvarande hemsidan. Istället för det tidigare mer sporadiska nyhetsflödet på hemsidan finns nu istället en länk till bloggen, dit läsaren styrs över för att få reda på senaste nytt. Tanken med bloggen är att den ska innehålla bilder och text både om ringmärkta fåglar och återfynd, samt dessutom aktuell medlemsinformation och övriga nyheter. Från bloggen ska man också kunna ladda ner nya rapporter och broschyrer etc. Många av inläggen har även fått en version på engelska, för att kunna läsas av våra utländska kontakter och andra intresserade.

Vi som ansvarat för innehållet i bloggen har förutom undertecknad varit Monica Thelin från styrelsen, som lagt upp många fågelbilder med hög kvalitet, samt Lina Jansson från Ringmärkningscentralen, som löpande publicerat uppgifter om återfynd.

På själva hemsidan har en del justeringar gjorts med hjälp av vår nye webbmaster Tore Jacobsson, som hjälpt oss både med detta och en rad andra saker, t ex fixat billigare Internet och bättre utrustning. Tore bor på Landsort och arbetar som båtman, men är också ansvarig för domänen landsort.com där fågelstationens egen hemsida ligger. De närmaste planerna består i att hyra in oss på en egen domän som ger mer utrymme för fågelstationens material och därefter migrera vår egen hemsida med hjälp av Tore och den nya design som skapats av John Costello. Ett speciellt tack riktas till Tore för all hjälp under året!

Gunilla Hjorth, hemsidaansvarig

Ekonomi

2013 blev ett år med stora utgifter. Slutsatsen är att föreningen är i stort behov av att höja intäkterna för att de löpande utgifterna ska kunna täckas (detaljerna kan läsas i den ekonomiska berättelsen till årsmötet).

Större inkomster

Medlemsavgifter: c:a 15 000 kr

Övernattningsavgifter: 6 600 kr

Bidrag och gåvor: 31 350 kr från StOF, Nynäshamns kommun samt privatpersoner.

Större utgifter

Lokalhyra, Fastighetsverket: 24 853 kr

Nynäs Energi/Kraftringen nät AB: 22 248 kr

Telia: 3 447 kr

Sophämtning: 3 439 kr

Öppet Hus-dagen: 9 848 kr

Mats Jansson, kassör

Husprojektet

Under året har vi börjat titta på möjligheter att restaurera stationsbyggnaden. Prioriterat är att byta panelen i fasaden, vindskivor samt fönster och dörrar. Som ett exempel på kostnader har en offert på virket begärts in från en brädgård av Kalle Sundström. Enbart fasadvirket samt spik etc. skulle då gå på omkring 50 000 kr.

I väntan på fasadrenoveringen har en del målning av befintliga ytterdörrar genomförts under sommaren och hösten. Huvudingången har fått nytt lås och handtag. Styrelsen har även börjat titta på möjligheten att installera en provisorisk toalett, vilket varit ett önskemål inte minst från höstens långliggare.

Styrelsen har tagit kontakt med Fastighetsverket angående möjligheten till renovering av stationen. Kontaktarbetet under hösten ledde till ett möte med verket i början av detta år, där även representanter från Länsstyrelsen deltog. I nuläget ser förutsättningarna bra ut för en renovering; planering för detta kommer att göras av styrelsen under 2014 i samråd med Fastighetsverket samt med hjälp av föreningens kontaktpersoner som Michael Martin (kunnig inom byggbranschen) och grannen Claes Hultling.

Mats Jansson

Styrelsen

Styrelsens sammansättning har under större delen av 2013 varit följande:

Ordförande: *Raúl Vicente*

Vice ordförande: *Per Johansson*

Sekreterare: *Gunilla Hjorth*

Kassör: *Mats Jansson*

Övriga ledamöter: *Liam Martin, Monica Thelin, Viggo Norrby.*

Medlemmar och aktiviteter

Antal medlemmar slutade på 100 st.

Under året hölls ett tiotal guidningar, bland annat för Natursnokarna och Stockholms Ornitologiska Förening. En arbetshelg genomfördes i slutet av sommaren då bl a hela källaren städades.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit till fågelstationens ideella verksamhet!

Styrelsen för Landsorts Fågelstation 2013-2014